

Die de Heer vreest zal gelukkig zijn in het uiterste, en op zijn sterfdag gezegend worden. (Eecl.)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

VICTOR GOSSEYE

weduwnaar van Mevrouw

SOPHIE VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel, de 7 Maart 1863 en
aldaar godvruchtig overleden de 7 September 1952.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

Lid van het broederschap der H. Barbara.



Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en al telt hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aantal bereikt. Gelukkig zij, die zich steeds vastgehouden hebben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om in de liefde Gods bevestigd te blijven.

Een braaf, godsdienstig man heeft ons verlaten. Geheel zijn leven stond gekenmerkt door zijn werkzaamheid en zonder moeite stond hij steeds op de bres om te zorgen voor zijn talrijk kroost. Op het einde van zijn leven heeft hij dan een welverdiende rust genoten en vond hij zijn genoegen in de vooruitgang van zijn kinderen. Zulke mensen sterven gerust omdat ze weten dat de dood niet is het verschij-

nen voor de strenge Rechter, maar een opgaan naar den Vader in de hemel, die in het verborgene zag en nu Zijn kinderen gaat belonen.

Beminde kinderen steeds heb ik getracht om terwille van U mij er bovenop te werken. Geen last of moeite is me om U ooit te zwaar geweest. Vergeet uw vader niet en weest werkzame, eerlijke, maar toeval godsdienstige mensen. De laatste jaren heb ik gelukkig midden U mogen doorbrengen en ik dank U voor uw liefde en genegenheid. Vooral U mijn dochter, in wier huisgezin ik opgenomen was, dank ik van harte voor zoveel liefde en goedheid mij verleend. Moge God, de Loner van alle goed het U honderdmaal vergelden.

Samen met moeder blijf ik bij God nog over U waken en bidden.

De kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Victor GOSSEYE-VAN WIJMEERSCH:

Danken U om de blijken van deelneming in hun rouw en om uwe gebeden.